



HAI MẸ CON CON MỖI



HỒNG

K82

THƯ VIỆN HIẾU NHÌ
HỒNG-BI

thuongmaitrangxua.vn

Người biên tập chính : ĐÌNH HẢI
 Người trình bày : THY NGỌC
 Người sửa bản in : ĐẶNG MINH

In 30.300 cuốn tại Nhà máy in Tiến Bộ, Hà Nội
 Khổ: 13 × 19 — Số xuất bản: 60/KĐ — Số in: 668
 In xong ngày 30-9-1971 — Gửi lưu chiều tháng 9-1971.

CÁC BẠN CỦA ANH

Hôm nay anh Hải bị đau chân phải nghỉ học. Lúc tan lớp, các bạn anh kéo vào đầy nhà. Các anh ấy xúm den xúm đỏ quanh anh Hải. Người thì sờ chân anh mà xuýt xoa. Người thì hỏi anh có đau nhiều không và vừa nghe anh nói vừa nhăn mặt nhăn mũi. Cứ y như là ai cũng bị đau ấy. Người thì kể chuyện buổi học hôm trước. Người thì lục vở anh Hải ở ngăn bàn ra ngồi chép bài cho anh. Họ nói đủ thứ chuyện, cười vang cả nhà. Anh Hải ngồi ở giữa, hình như quên hẳn cái chân đau, cũng nói chuyện, cũng cười vui.

Bé Hà đứng ở tit dằng xa nhìn các anh. Mắt bé tròn xoe, ngơ ngác. Dần dà bé cũng sán đến bên cạnh anh Hải xem các bạn của anh vui đùa.

Lúc các anh về hết rồi, bé Hà chợt hỏi:

— Anh Hải ơi! Sao các bạn anh thương anh thế?

— Anh Hải bật cười, hớ cả cái răng sún:

— Tại vì anh thương các bạn anh!



Họ nói đủ thứ chuyện...

Bè Hà càng tròn mắt hơn, vẻ khó hiểu. Anh Hải phải nói thêm cho bé biết:

— Đây nhé: đi học, anh rủ các bạn cùng đi cho vui nhé. Đọc được sách hay, anh kể lại



Anh Hải phải nói thêm cho bé biết.

cho các bạn nghe nghe. Đi đường, có ai lỡ nói tục, nghịch bậy là anh nhắc ngay. Anh cùng các bạn hỏi bài nhau để đến lớp ai cũng được điểm tốt nhé. Hà cứ thử làm thử xem các bạn có yêu Hà không nào?

Bé Hà nghĩ bụng:

— Thế thì mình cũng đã làm như anh Hải rồi đấy chứ! Để chờ xem hôm nào mình đau chân, các bạn mình có thương mình như thế không?

ĐỒ THỊ TỪ

KẾ HOẠCH NHỎ

Nửa đêm, đang ngủ ngon lành, Tuấn chợt tỉnh. Sờ vào túi áo, Tuấn hốt hoảng kêu âm lên:

— Mẹ ơi, mẹ ơi! «Cát tút» của con đâu rồi?

Không đợi mẹ kịp trả lời, Tuấn lồm cồm bỏ dậy lục tìm lung tung khắp giường. Tuấn cố tìm cho đủ năm cái «cát tút», bảy cái đinh, bốn cái vòng treo màn cửa. Tuấn bỏ cả vào túi áo cẩn thận rồi mới yên chí nằm xuống ngủ lại. Mắt nhắm tít rồi, một tay Tuấn vẫn nắm chặt lấy túi.

Cái «kho của cải» thật quý báu. Làm thế nào mà Tuấn lại giàu được đến như vậy? Tuấn chơi «bắn tỉa» Mỹ, nguy với các bạn đấy. Này nhé: mỗi «cát tút» là một tên lính Mỹ hay nguy đấy. Mỗi người phải góp một «số quân» bằng nhau. Đầu tiên, bắt chúng nó xếp hàng ngang thật thẳng, cách nhau đều tăm tắp. Xong, vạch một vạch cách «hàng quân giặc» ba bước. Lần lượt từng người ném vòng. Vòng quăng trúng cổ thẳng nào, «ăn» thẳng ấy. Hoặc ném đinh, đinh bắn đổ thẳng nào, «ăn» thẳng ấy. Thế,

Tuấn «bắn» tài lắm, «trời» cũng khéo. «Kho của cải» của Tuấn cứ ngày càng giàu thêm. Tuấn thích lắm, mê «bắn tỉa» đến quên ăn quên ngủ. Nhưng Tuấn không quên học đầu các bạn nhé! Vì, cô giáo đã bảo: học giỏi, được điểm mười cũng là giết được một tên giặc Mỹ



Đếm đi đếm lại không biết bao nhiêu lần.

cơ mà. Cứ tưởng tượng, bạn bắn đồ được một thằng Mỹ, bạn có sướng không?

Lúc nào Tuấn cũng «bắn tỉa». Có khi bày quân ra bắn một mình. Không chơi thì Tuấn cũng mần mê ngắm nghía, đếm đi đếm lại không biết bao nhiêu lần cái «kho của cải» qui báu ấy. Đến nỗi những chiếc vòng, chiếc đinh đen bóng lên, những chiếc «cát tút» vàng chóa, sáng loáng.

Thế mà, bỗng dưng cô giáo lại bảo thế này thì có rầy rà không nhé:

— Trường ta phát động phong trào «kế hoạch nhỏ» từ hôm nay. Em nào góp được nhiều sắt vụn cho các cô chú công nhân chế ra máy móc, vũ khí là em ấy đã góp phần đánh thắng giặc Mỹ đấy.

Cả lớp sôi nổi hẳn lên:

— Thưa cô, sắt vụn là những cái gì cơ ạ?

— À, thí dụ như cái đinh, con dao hỏng, mẩu liềm gãy chẳng hạn.

Tuấn giơ tay, xin «thắc mắc» ngay:

— Thưa cô, «cát tút», vòng có phải là sắt vụn không ạ?

— Phải chứ, tốt lắm! Những cái ấy là tốt nhất. Nào, ai có «cát tút», vòng, đinh hay cái gì bằng sắt thì góp ngay đi nào!

Tuấn nghe cô nói cứ y như là thấy sét đánh bên tai không bằng. Cô còn bảo:

— Rồi mai, ngày kia, các em sẽ tìm nhặt thêm nhiều nữa. Mỗi mẩu sắt vụn các em góp sẽ là một viên đạn bắn vào đầu thằng Mỹ đấy.



... đặt lên bàn cô tất cả « kho tàng quý giá » của mình.

Gay không? Nếu phải là các bạn thì các bạn có góp không nào? Tuấn nghĩ ngợi phân vân nhiều lắm. Thằng Mỹ mà cô giáo nói đấy nhất định phải là thằng Mỹ thật. Những thằng Mỹ lông lá, to lớn như những con bò chết trương. Những thằng Mỹ ác như cọp, Tuấn vẫn thấy trong phim chứ không phải là thằng Mỹ... « cát tút » đâu. Các cô chủ công nhân đang cần sắt vụn để làm súng đạn bắn chết những thằng Mỹ ấy để các bạn thiếu nhi miền Nam khỏi bị nó mổ bụng moi gan. Thế thì còn đợi gì nữa?

Tuấn đứng bật dậy, bước thẳng đến trước bàn cô. Và, đỏ mặt tía tai, Tuấn hấp tấp móc túi áo, đặt lên bàn cô tất cả « kho tàng quý giá » của mình, không bớt lại một cái nào.

Cô giáo tuyên dương Tuấn ngay. Thế là các bạn noi gương Tuấn, tất nập đem góp... « của », đến nỗi phải chen nhau.

Chốc lát, bàn cô đầy ắp lên những « cát tút », đồng cái, vòng, đinh, dao... đủ cả.

Thế là, chỉ trong vòng một tháng, riêng lớp Một của Tuấn đã góp được gần một tạ sắt vụn. Các cô chủ công nhân tha hồ mà làm nhiều súng đạn nhé. Thằng Mỹ phen này thì chết còng queo hết lượt.

ĐỖ THỊ TỪ

CHỦ BỘ ĐỘI GIỮ CẦU

Mọi hôm tan buổi học bé Thắm thường chơi tha thẩn mãi với các bạn ở sân đình. Hôm nay ở lớp học ra, bé Thắm vội vàng về nhà ngay. Giờ này chắc là con gà mái hoa mơ ở nhà đã đẻ thêm cho bé Thắm một quả trứng thật to. Bé Thắm đếm đã được tròn một chục quả trứng gà. Nhưng bé Thắm không vui vì chưa được đưa trứng sang biếu bà ngoại. Tháng Mỹ độ ác quá! Nó mang bom đến để phá cầu. Mấy con bò vàng gặm cỏ non ở đầu cầu cũng bị chết. Thế là các chủ bộ đội phải mang ngay bao nhiêu là súng tới để bảo vệ cái cầu. Ban ngày các chủ bộ đội không cho ai đi qua cầu. Ban đêm các chủ cho qua cầu. Nhưng mẹ bảo trời tối lắm, chờ cho các chủ bộ đội bắn đuổi hết máy bay Mỹ rồi mẹ sẽ cho sang bà ngoại. Bé Thắm rất thương các chủ bộ đội phải ngày nắng đêm mưa để giữ chiếc cầu sang nhà bà ngoại. Hôm nay chủ bộ đội ở nhà bé Thắm bị ốm. Bé Thắm quét nhà xong đi đến ngồi cạnh giường chủ và khẽ đặt tay lên trán chủ xem

có nóng lắm không. Ôi! Thương chủ bộ đội quá! Đầu chủ ấy nóng như quả trứng gà vừa mới đẻ. Tại cái thằng Mỹ độ ác làm chủ phải đứng ở bên khẩu súng cả ngày dưới trời nắng đây mà.

Bé Thắm nhìn thấy một chiếc cà mèn đựng đầy cháo và một gói đường để ở mặt ghế. Lúc



Bé Thắm nhóm lửa đặt soong cháo lên bếp.

nãy chủ y tá dặn chú ấy ăn. Nhưng ốm mà ăn cháo đường thì chán lắm. Mấy lần bé ốm bé rất ngại ăn cháo đường. Ồ! Có thể mà không nghĩ ra!... Bé Thắm đứng bật dậy nói lắm bầm một mình:

— Đun cho cháo nóng lên rồi đập hai quả trứng gà vào cho chủ bộ đội ăn, nhất định là ngon, chủ bộ đội sẽ ăn hết chỗ cháo kia.

Bé Thắm nhóm lửa đặt soong cháo lên bếp. Khi nồi cháo vừa reo thì bé Thắm đã nhỏ và rửa xong ba cây hành tươi đưa về. Mẹ Thắm vẫn bảo ốm mà ăn cháo hành ra nhiều mồ hôi sẽ chóng khỏi. Nhất định ăn xong bát cháo hành với trứng gà này là chủ bộ đội khỏe. Chủ ấy lại ra ụ pháo giữ cầu! Chủ bộ đội đây rồi kia kia. Đặt bát cháo trứng gà thơm phức, không bốc nghi ngút vào giường, bé Thắm ngồi ngay ở bên vừa lấy chiếc quạt nan phe phẩy vừa nói với chủ bộ đội:

— Chủ ăn cháo nóng đi cho chóng khỏi. Chủ y tá tiêm cho chủ đau, cháu thương chủ quá!

Nhìn bát cháo trứng gà, chủ bộ đội ngạc nhiên hỏi bé Thắm:

— Lúc nãy chủ y tá mang cháo đường cho chủ, sạo bây giờ lại cháo trứng gà, hở cháu?

— Cháu đun lại cháo và đập trứng gà vào để chủ ăn cho ngon đấy.

— Trứng gà cháu lấy ở đâu?



... kéo bé Thắm ngồi bên cạnh chủ...

— Gà của cháu đẻ được hơn một chục trứng rồi, chú không biết à?

— Chú chả ăn đâu!

— Chú không ăn là cháu giận chú đấy!

— Trứng gà cháu đẻ dành biếu bà ngoại cơ mà.

Bé Thắm tròn xoe đôi mắt, nói cặn kẽ như giọng người lớn:

— Không có chú công nhân đường sắt làm cầu, không có chú bộ đội bảo vệ cầu thì làm gì có đường có lối cho cháu sang chơi với bà ngoại. Ít bữa nữa cháu được sang chơi với bà ngoại, cháu kể chuyện cháu nấu cháo trứng gà cho chú ăn, nhất định bà cháu sẽ khen cháu. Hôm nào hết máy bay thẳng Mỹ, chú có sang chơi không chú?

— Có.

— Chú muốn cháu dẫn sang thăm bà ngoại cháu thì chú ăn cháo đi. Chú ăn đi kéo nguội.

Chú bộ đội kéo bé Thắm ngồi bên cạnh chú và bưng bát cháo trứng gà ăn một cách ngon lành. Chú vừa ăn vừa âu yếm nhìn bé Thắm. Ăn xong chú ngồi kể cho bé Thắm nghe chuyện các bạn miền Nam đánh Mỹ.

Bé Thắm ngồi chăm chú nghe. Chú kể say sưa quá! Chắc chú ấy khỏi ốm rồi. Ngày mai chú ấy lại ra đầu cầu bắn máy bay Mỹ để bé Thắm sớm được sang thăm bà ngoại.

PHƯƠNG THÚY



HOA HỒNG

... Lúc này, em bé đã đi đến trước mặt anh công an.

— Thưa anh — Em bé im lặng một lúc rồi rụt rè nói tiếp — Anh cho em vào viếng Bác. Em đợi từ nãy đến giờ!

Nghe tiếng nói, anh công an biết em bé từ tỉnh khác đến.

— Anh cho em nhập với đoàn này để vào viếng Bác. Em chỉ còn ở Hà Nội đến chiều nay nữa thôi ạ!

— Muốn vào viếng Bác thì phải đi theo đoàn thể chứ không được đi lẻ như thế này. Em ở đâu đến đây?

— Thưa anh — Em bé ấp úng nói rồi nhìn xuống đất. Em bé có nước da nâu hồng, mắt đen, tóc cắt cao, mũi nhọn. Em mặc chiếc áo màu xanh nhạt, cổ quàng khăn đỏ. Anh công an nhìn em bé thấy quen quen.

— Này, hình như em đã vào viếng Bác rồi thì phải. Em đi cùng một đoàn người lớn.

Anh nhớ là lúc đi đến đây em mãi nhìn phía trước nên vấp phải mô đất tuột cả quai dép ra.

— Dạ, vâng đúng ạ! — Em bé bối rối gật đầu.

— Thế thì em nên về em ạ. Em đã vào viếng Bác một lần là em được hơn nhiều bạn khác.



...cầm tay ra một bó hoa hồng.

Anh đừng đây làm nhiệm vụ mà cũng chưa được vào viếng Bác đấy!

— Thưa anh — giọng em bé bỗng rần chắc — Hôm nay bận công việc anh chưa vào viếng Bác được thì mai kia anh vào. Còn em, chiều nay em đã phải về rồi. Em ở tận Hà Tây kia anh ạ!

— Anh cũng muốn để em vào nhưng em đã vào một lần rồi thì nên để nhường người khác — Anh công an kiên quyết nói.

Em bé càng bối rối, hai tay không biết để vào chỗ nào cho gọn. Em lặng yên một lúc rồi đi đến gần anh công an. Em nhỏ nhẹ kể cho anh nghe những chuyện ở trường em. Mấy năm nay nghe theo lời Bác dạy, ngoài giờ học tập ra các em nhận chăn nuôi những con trâu của gia đình. Bác Hồ đã gửi thư khen các em. Lá thư ấy các em treo ở câu lạc bộ. Hằng ngày nhìn lá thư các em lại nhắc nhở nhau phải cố gắng để xứng đáng với những lời khen của Bác. Hôm nghe tin Bác mất, các em chạy cả đến đứng dưới bức thư của Bác mà khóc...

Nghe chuyện, anh công an rất bối rối. Nhất là khi em bé lấy từ sau cái mũ cầm tay ra một bó hoa hồng. Đó là những bông hồng nhung cánh dày và mịn như nặn bằng sáp.

— Đây là những bông hoa đẹp nhất ở trong vườn trường các bạn đã hái để em đem về



Em bé bồi hồi, mắt nhòa đi.

viếng Bác. Sáng ngày, lúc em vào viếng Bác, nhìn thấy Bác, em thương quá! Em khóc nhiều thành ra em quên mất...

Anh công an im lặng nhìn em bé và bó hoa. Anh không hiểu em bé đã làm thế nào mà từ sáng đến giờ những bông hoa vẫn tươi đỏ như thế.

Đoàn người vẫn tiếp tục đi qua trước mặt, anh như một dòng nước chảy không một lúc nào ngừng.

— Anh ạ... — Em bé ấp úng — về phần em, em đã được vào viếng Bác rồi, em phải về mới đúng. Nhưng, em đi đến đây không phải chỉ vì một mình em. Các bạn em giao bó hoa này cho em...

Anh công an chớp mắt. Anh không thể nghe em bé nói hết câu. Anh hết sức bối rối, khi nhìn thấy trong mắt em bé như sắp trào ra những giọt nước mắt. Anh thân thiết nắm lấy tay em dắt lại bên một đoàn người đang chậm chậm đi vào quảng trường. Anh nói với người trưởng đoàn và đưa em đứng lên phía trước.

Em bé bồi hồi, mắt nhòa đi.

Giữa hàng trăm màu hoa, em nhìn thấy những bông hồng của em nổi lên đỏ thắm.

NGUYỄN THỊ NGỌC TỬ

MỘT MÓN QUÀ

(Nhân ngày 20-11
ngày Hiến chương các nhà giáo).

Mai chạy đến cửa nhà Loan thì dừng lại. Nghe tiếng ồn ào ở trong nhà, Mai nghĩ: « Ồ, thế là các bạn chưa đi, may quá! » Chợt Mai giật mình. Tiếng ai như tiếng cô giáo. Sao cô giáo lại đến đây nhỉ?

Mai nhìn vào khe cửa. Đứng cô giáo rồi! Cô giáo đang ngồi giữa các bạn. Hoa, sổ sách, kẹo để đầy trên cái bàn nhỏ. Bạn nào cũng ăn mặc sạch sẽ, cổ quàng khăn đỏ. Căn nhà sáng bừng như ngày tết.

Cô giáo nhìn quanh.

— Hôm nay cô biết các em sẽ đến chơi thăm cô, nên cô đến với các em trước. Cô mang cho các em ít kẹo. Kẹo này cô tự tay nấu lấy. Các em ăn đi cho vui. Còn các món quà các em mang đến cho cô thì để tặng lại lớp làm kỷ niệm. Cảm ơn các em.

Chợt cô hỏi:

— Em Mai đâu nhỉ? Sao em Mai không đến?

Các em nhìn nhau. Không ai hiểu tại sao Mai không đến. Loan, chợt nhìn ra cửa rồi reo lên:

— Ô kia! Mai! Mai ơi! Vào đây!

Mai lúng túng, rút rè, thu hai tay ra sau lưng rồi đi vào trong nhà.

★
★

— Em Mai, làm sao em buồn thế?

Cô giáo cầm tay Mai kéo lại, âu yếm hỏi.

— Thưa cô... Hôm nay em chả có món quà gì tặng cô... Ban nãy, em định...

Mai ghen ngào không nói được nên lời.

Sáng nay, Mai đã đi tìm mua một món quà để tặng cô giáo. « Mua gì nhỉ? Một bó hoa? Một chiếc khăn tay xinh xinh? Một quyển sổ hay bức vẽ...? » Vừa đi, Mai vừa nghĩ. Mai chả thấy món quà nào xứng đáng với lòng em yêu cô giáo cả.

Đi trước Mai một quãng có một em bé mặc áo đỏ. Vừa đi em bé vừa vung vẩy tay và hát khe khẽ. Chợt một cái gì trong tay em bé rơi xuống đất.

— Ô này! Bạn ấy ơi! — Mai gọi.

Em bé không nghe tiếng cứ đi.

Mai chạy theo, cúi nhặt vật em bé đánh rơi. Một cái túi vải con trong có cuộn len nhỏ, đôi kim đan và một quyển sổ chép bài hát bé tí tẹo.

— Này! Bạn ấy ơi!

Thế là Mai vội vã chạy đến đây... Trong tay Mai không có một món quà nhỏ nào để tặng cô giáo.

★
★★

Nghe xong chuyện, cô giáo ôm chặt Mai vào lòng rồi nói với tất cả:

— Hôm nay, như thế là em Mai đã đem đến cho cô một món quà rất quý...

NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ

HAI MẸ CON CON MỖI

Ở trên trần nhà bé Anh có hai con mỗi. Hai con mỗi dò hình như có từ lâu rồi. Thế mà chẳng ai để ý. Cho tới khi bé Anh biết chỉ trỏ lên trần, biết nói thì cả nhà mới biết là có chúng.

Khi nào bé Anh khóc, muốn dỗ bé, mẹ bé thường chỉ lên trần và lần nào cũng như lần nào mẹ bé đều kể: « Con mỗi nó ngoan, nó không quấy mẹ, nó không theo mẹ đến cơ quan... »

Nhưng bé Anh thì khác, càng ngày bé càng « phát hiện » ra những điều mới lạ ở hai con mỗi kia.

Con mỗi to thì bé gọi là « con mỗi mẹ », con mỗi bé là « con mỗi con ».

Cứ buổi tối là « hai mẹ con » con mỗi lại ra. Không hiểu chúng ở đâu ra, nhưng bé Anh thì bảo là « nó ở trong hang nó ra ». Bé thường chỉ một cái lỗ ở trên tường và nói thế.

Nhà có hai con mỗi cũng vui hẳn lên: chúng đuổi giỡn nhau, chúng đứng lại tặc lười:

«chất! chất!» làm bụng và đuôi chúng cũng bật lên khe khẽ. Rồi chúng chạy quanh trần nhà rình rình dớp muỗi...



Con mồi nó ngoan, nó không quấy mẹ...

Có lần thấy chúng dớp muỗi, bé Anh liền nói to:

— Mẹ ơi, mình không dớp được muỗi, mà nó dớp được muỗi mẹ nhỉ?

— Tại sao con lại bảo mình không dớp được muỗi?

— Tại vì là muỗi nó sống... mình ăn mình đau bụng, còn nó ăn thì nó không đau bụng.

Bé lại nhìn lên trần rồi bé nói vẻ rất yên tâm:

— Muỗi nó bé, nó dớp được, mình nhớn nó không dớp được đâu mẹ ạ.

Mẹ bé nói thêm với bé là con mồi dớp con muỗi đi cho con muỗi nó khỏi đốt bé. Con muỗi nó hư lắm!

Lại có lần bé đột ngột nói với mẹ:

— Toàn tay là tay!...

Mẹ không hiểu bèn hỏi là bé bảo gì thì bé vừa chỉ con mồi ở trên trần vừa trả lời:

— Con mồi ấy, toàn tay là tay!...

Mẹ bé nhìn kỹ bốn chân con mồi thì nó xòe ra giống các bàn tay thật.

Càng ngày bé Anh càng yêu «hai mẹ con con mồi» hơn. Bé coi chúng như cửa riêng nhà mình. Khi nào nói chuyện về chúng, bé cũng nói «con mồi của nhà mình».

Tuy là «cửa nhà mình» thật nhưng khi báo động, cả nhà xuống hầm thì chẳng làm thế nào



...chắc bé nằm mơ thấy con mỗi con...

mà mang chúng theo xuống được. Vì làm sao mà tìm bắt được chúng. Vả lại chả ai nghĩ đến điều đó.

Một hôm mấy ngôi nhà cuối phố bị bom Mỹ ném sập. Nhà bé cũng bị vỡ hết cửa kính.

Hết báo động mẹ bé lên thu dọn nhà cửa thì thấy giữa những mảnh kính vỡ có xác «con mỗi mẹ» bị giập nát. Mẹ bé không muốn cho bé thấy cảnh ấy.

Tối đó lại cũng như mọi tối bé Anh nằm nhìn lên trần, chỉ thấy có «con mỗi con» chạy quanh trần nhà rồi tặc lưỡi một mình, bé hỏi mẹ:

— «Con mỗi con» nó đi hai vòng tìm mẹ nó mà sao không thấy?

Mẹ bé đành phải nói dối bé là con mỗi mẹ hôm nay nó mệt, nó còn ở trong hang chưa ra.

Bé nghe và mỉm cười rồi thiu thiu ngủ.

Trong giấc ngủ chắc bé nằm mơ thấy con mỗi con đã tìm gặp được mẹ của nó rồi.

XUÂN QUỲNH

thuongmaitruongxua.vn

«NGƯỜI NHỚN»

Mới có sáu tuổi mà Chi đã nghĩ mình là một «người nhớn» rồi. Bởi thế nên Chi rất hay bắt chước «người nhớn».

Chi lấy dũa cả hơ vào bếp rồi cuộn tóc vào dũa cả cho tóc quấn giống mẹ. Chi lấy phim ảnh hồng khoét làm cái kính trắng và ngồi đọc báo như bà. Năm nay Chi đã không phải mặc cái váy ngắn cũn cỡn nữa. Cái đó chỉ để cho «trẻ con» mặc. Chi mặc quần đen dài hết như người nhớn. Chi lại được đi học rồi nhé.

Đấy, nhiều điểm Chi giống người nhớn thế mà bà, bố, mẹ và các cô các chú ai cũng bảo Chi là «trẻ con». Trong khi các bạn Chi thì đều có vẻ «phục» Chi như một «người nhớn» thật.

Cứ xem mỗi khi Chi ngồi giữa các bạn cùng tuổi hoặc kém tuổi thì biết: các bạn xúm quanh Chi, nghe Chi kể chuyện (Chi biết nhiều chuyện lắm) hoặc là hỏi Chi những điều các bạn còn thắc mắc:

— Chị Chi ơi! Sao con ve nó lại hay kêu?

— Vì là giờ nong, nó nong quá, nó không chịu được thì nó kêu chứ sao — Chi giấu môi đáp.



... và ngồi đọc báo như bà.

— Thế tại sao cái mồm nó lại trồi ra ngoài cái hạt?

— Vì là... vì là ở trong cái hạt chặt và tối quá nên nó phải trồi ra.

— Thế, thế tớ đồ « ấy » biết tàu điện nó chạy bằng gì? — Thắng Vinh tròn mắt lên hỏi Chi có vẻ thách thức.

— Xi, ai chả biết! — Chi hấp tấp nói như sợ đề lâu thì quên mất — Tàu điện chạy bằng điện chứ bằng gì nữa.

Rồi tỏ ra còn biết nhiều hơn cái mà Thắng Vinh đồ mình. Chi kể luôn một loạt:

— Tàu điện chạy bằng điện, ô tô chạy bằng dầu xăng, tàu hỏa chạy bằng than, tàu thủy chạy bằng nước, bò đi bằng bò...

— Thế còn đi bộ? — Thắng Vinh lại hỏi.

Chà câu hỏi mới khó làm sao! Chi chớp chớp mắt rồi chợt nói ngay:

— Đi bộ đi bằng... người!

— À... à...

Đám trẻ reo lên thích thú đang quây tròn xung quanh Chi, cố nghĩ ra những câu hỏi để thách thức Chi thì còi báo động nổi lên... Khi đó mẹ còn đang giở phơi quần áo trên sân gác năm. Rất nhanh tụi trẻ tản ra các hẻm xung quanh đó. Thắng Vinh thì cuống quýt òa lên khóc. Chi kéo Thắng Vinh vào một cái hẻm cho nó ngồi tit tặn trong góc rồi Chi ra nhấc tấm ván dẩy cửa hẻm. Tấm ván nặng quá, không



Chi kéo Thắng Vinh vào một cái hẻm.

sao nhắc nôi. Chi liền xoay lưng ngồi chĩa ngang cửa hăm. Vừa lúc đó mẹ chạy xuống tìm ra hăm của Chi và lôi tuột Chi vào trong rồi dẩy nắp hăm lại và mẹ mắng:

— Sao con đại thể, ai lại ngồi ngay cửa hăm, nhớ mảnh bom, mảnh đạn nó văng vào thì sao? Mọi khi mẹ vẫn dặn con thế nào: «mỗi khi xuống hăm con phải ngồi tận góc trong này» kia mà.

— Nhưng mà...

— Nhưng mà làm sao... con không nghe lời mẹ phỏng?

Chi lúng túng nhìn mẹ...

— Nhưng mà con thấy bạn Vinh khóc. Con thương quá. Con sợ bom nó bỏ vào cửa hăm chết mất bạn Vinh.

— Ôi! Con tội! — Mẹ ôm cả hai đứa vào lòng và dần dần nước mắt.

Về sau ai nghe chuyện ấy cũng bảo là Chi đã làm như «người nhớn» ấy. Nhưng thật ra trong lúc đó Chi có nghĩ Chi là «người nhớn» đâu.

XUÂN QUỲNH